

Terugblik Iers Sessie Festival 2016



Foto's: Ming Jiang

Het was weer genieten op het zesde Iers Sessie Festival, afgelopen zondag. Wederom was er in de verschillende cafés in Nuenen volop muziek van een hoog niveau. In alle gelegenheden anders en met een eigen sfeer.

Door: Tum van Noorden

In Weverkeshof waren de muzikanten al voor het officiële startsein begonnen en werd er veel gezongen en vooral slow = langzaam gespeeld. De logeerplek van de Sint was al goed voorverwarmd. Sommige mensen prefereerden dit boven het virtuoze vuur dat werd opgestookt in café Schafrath en Ons Dorp door de Nederlandse top op het gebied van de Ierse muziek, ondersteund door echte Ieren. Dat is de ware klasse. Bar van Gogh blonk zoals gewoonlijk uit door de goede akoestiek, die



soepel werd gevuld door onze Duitse vrienden. Een aangename verassing was het goede geluid en de ambiance in café René, misschien nog niet door iedereen ontdekt, maar een aanrader.

Persoonlijke favoriet

Mijn persoonlijke favoriet dit jaar was onze bewuste terugkeer in Het Klooster, waar ons Jong Talent Podium stond opgesteld in de Broedersbar. Bewust, omdat we iets willen doen met ons (dure) Klooster en bewust omdat we iets wilden doen voor de jeugd. En wat een schitterende greep, want wat een talent loopt er rond in de regio. Zonder de anderen te kort te doen, maar Anna Johanna en Bend waren een belevenis. Er werd al voorspeld dat we die vol-



gend jaar niet meer kunnen betalen. Nou ja, voor alle muzikanten die op ons festival spelen, geldt dat zij dit doen voor niet meer dan de vergoeding van de reiskosten, de kasteleins houden hen vrij en na afloop een bord Irish Stew.

U mag ons ook steunen om dit gratis toegankelijke, low budget festival te continueren. Volgend jaar, eerste zondag van november zijn we er weer! Noteer de datum alvast in de agenda.



IR
UITVAARTZORG

Geén verkooppraatjes maar feiten!

Stijn's

SINDS 20